

Johannes och Anna Beata Larsson

- livsöden och släkt



Inledning

Denna sammanställning av våra farföräldrars liv samt deras släkt i upp- och nedstigande riktning har gjorts med förhoppning att det kan intressera våra efterkommande men också andra, som är engagerade i släktforskning. Till stöd har varit berättelser från mina och kusinen Lennarts fäder, den släktforskning som Martin Grimby gjorde för många år sedan kompletterat med egna efterforskningar. Släkträd och värdefull information har lämnats av hembygdsforskaren Ingemar Wikenros i samband med Gunnars 75-årsdag och genom material från Udenäs hembygdsförening, som är tillgänglig på nätet (www.undenas-hf.se/torpinvent/Torp/platsreg.htm). Fotografierna har hämtats ur familjernas samlingar samt avseende gamla bilder och foton på rester efter torp från Udenäs hembygdsförenings inventering av torp. Hans Grimby har skannat många av foton. Kerstin och Lennart Grimby har berättat minnen beträffande Martin och Hanna Grimby.

Krister Rundqvist (krister.rundqvist@soderhamn.com), barnbarnsbarn till vår farmors bror har bedrivit omfattande släktforskning och jag är tacksam att få ha tagit del av hans släktbeskrivning.

Under seminarietiden bytte bröderna Larsson från detta namn till Grimby med anknytning till Grimserud. Alternativet namnet Grimserud eller Grimsryd tilläts inte. I namnet Grimby ingår by, en anknytning även till Tollsby. Under folkskoletiden ville lärare enligt traditionen kalla dem Johansson, men Johannes hade protesterat mot detta.

Slakten har haft en ganska tydlig och på den tiden inte ovanlig klassresa från torpare, småbrukare och några skeppare till lärare och sedan till akademiker. Våra förfäder hade säkerligen ganska strävsamma liv, till stor del i en begränsad geografisk miljö - trakten kring sjön Viken i Skaraborgs län. Många har bott i Mases, Fredsberga, Humsbölet, Kalvöjan och Sundsöjan samt Johannes och Anna Beata i Källebacken, se karta på sidan 4, samt även på platser i trakten utanför kartbilden. Vi vill komma ihåg dem med beundran och värme.

Bilden på framsidan visar Johannes och Anna Beata på äldre dagar i Mölltorp.

Göteborg oktober 2015

Gunnar Grimby



Den del av Udenäs församling runt sjön Viken, där flertalet av de gårdar och torp (inringade) låg, som bebotts av våra släktingar.



Udenäs kyrka – kallad Sveriges största landsortskyrka.



Interiör Udenäs kyrka

Johannes och Anna Beata

Boenden och familj

Vår farfar Johannes Larsson föddes den 17.6.1856 på torpet Fredsberga, under Sannum i Udenäs församling. Han flyttade 1873 från Fredsberga, (där modern och styvfadern bodde kvar till 1877, då de flyttade till Sundsöjan), till att vara skriven på Sannum, och därefter 1878 till Norra Grimserud, 1881 till Prestabolet. Han gifte sig den 25.4.1883 i Udenäs med Anna Beata Johan(ne)sdotter, vår farmor, född den 12.6.1851 i Flyet (torp under Forsvik), Udenäs. Hon var bosatt i Humsbölet tillsammans med modern Brita Maja Anderdotter, som var änka, och en äldre bror Peter Johansson (enligt anteckning 1880), som var född 1846 och senare gjorde namnbyte till Lindstrand.



Torpet Fredsberga uppfört omkring 1850, övergavs omkring 1938.



En jordkällare är vad som återstår av Fredsberga. Alla hus är borta.

De nygifta bosatte sig först på Lilla Kalvöjan och bodde sedan från 1884 -1893 på arrendetorpet Sundsöjan under Sannum.



Torpet Sundsöjan, som lydde under Sannum. Foto från början av 1900-talet. Johannes och Anna-Beata hade då flyttat. Torpstugan ersattes i början av 1940-

talet av modern byggnad, som först var bostad för skogsarbetare och nu är sommarstuga.

Den första stavelsen "SUND" har säkerligen sin bakgrund i sundet av den avsmalnande delen av sjön Viken vid nuvarande Brosundet. Fram till mitten av 1980 var där en färja; nu finns broförbindelse. Andra stavelsen "ODJAN" kan betyda odling och härledas till betydelsen "röja".

Bostadshuset bestod av 2 rum, ett litet kök med mycket tunna ytterväggar och anlagt på torpargrund. Uppvärmning skedde genom öppna spisar och järnspis i köket. Fönstren var enkla och elektricitet saknades. Ladugård och lada fanns i en länga med plats för häst och 3-4 kor. Smedja fanns för enkla reparationer, ett enklare magasin för förvaring av säd samt två jordkällare i första hand för vinterförvaring av bl. a potatis och andra rotfrukter. Tillgången på vatten var god och bestod av enkla brunnar med vatten av god kvalitet. Det tunga arbetet i skogen fordrade stora resurser för att uthärda kylan. Arbetet skedde med handkraft och väl underhållna kropps krafter. (Från Undenäs hembygdsförenings torpinventering).



Sundsöjan som sommarstuga 2015.



Herrgården Sannum, under vilken flera av torpen lydde. Fotot taget 2008. Ingemar Wikenros, vars förfäder ägde Sannum, berättar om livet där. Flera från släkten Grimby är med på bilden Simon Ekman (Annas son), Anna Ekman (Gunnars dotter), Laura Ekman (Annas dotter), skymd person, Ellinor Ekman (Annas dotter), Hans Grimby (Gunnars son) och Kerstin Grimby (Lennarts hustru).

Sonen *Johan Paul* (kallad Paul) föddes på Sundsöjan den 4.6.1893. Johannes var därefter 1893 skriven i Mölltorp en kort tid. Han köpte 1894 (flyttade dit den 4.6.1894) småjordbruket Källebacken (1/48 mantal) i Södra Grimseruds by, Udenäs och nära sjön Viken. Sonen *Karl Martin* (kallad Martin) föddes där den 26.7.1895. Johannes försörjde sig även som snickare på i olika gårdar i trakten bl. a på den närliggande herrgården Gamlerud. Som sig borde på den tiden var familjen kyrksam och måste på söndagarna först gå ner till stranden av Viken, sedan ro över sjön och gå upp till Udenäs för att komma till kyrkan i Udenäs, nog så strävsamt vintertid (gå över isen) och vid dåligt väder.



Källebacken, Grimserud enligt torpinventeringen i Udenäs.



Källebacken vid familjens besök maj 2008. Från vänster Gunnar, Anna (Gunnars dotter), skymd person, Hans (Gunnars son) med Arvid (Hans son) på ryggen, Kerstin (Lennarts hustru) och Lennart i förgrunden.



Lucas (Gunnars sonson, Johannes sonsonsonson) vid Källebacken oktober 2014. Tyvärr har torpet börjat förfalla mer. Det hade på 1960-talet ägts av Domänverket och arrenderats ut som sommarställe, sedan varit bostad för skogsarbetare, men nu synes det vara ganska övergivet. Nuvarande ägare är Anders och Doris Fredriksson, Södra Torngatan 17, Lidköping.



Gamlerud vid besök i trakten 2008.

1907 köpte Johannes den då lönsamma skogsgården Björka övergård (eller Björkåsberg) i Motala (c:a 10 km norr om själva staden) bl. a för att bereda sönerna möjlighet till arbete på gården. Paul (vid flytten 14 år) och senare Martin (vid flytten 12 år) bestämde sig emellertid för att läsa vidare för att kunna komma in på Folkskoleseminarium. Martin har mest minnen från Björka, medan Paul mer talat om Grimserud och Källebacken. Johannes sålde 1913 gården i Motala och flyttade till en mindre gård i Lilla Tolsby, Kyrkefalla (mellan Tibro och Hjo). Intressant att notera är att Anna Beatas mor, Maja Stina Peterdotter (eller Persdotter), vid 88 års ålder flyttade med Anna Beatas familj först till Motala sedan till Lilla Tolsby, Kyrkefalla, där hon avled 25.1.1915.



Tolsby gård 2015. Dock tveksamt om det var denna gård som Johannes ägde och brukade.

1919 sålde Johannes även gården i Tolsby och flyttade till Mölltorps samhälle. Han uppförde först en timmerstuga som flyttades dit och som sedan blev huset Frideborg. En halvbror Karl August, som från att ha varit torpare blivit snickare, bodde redan i Mölltorp sedan 1892. En annan halvbror Alexander hade planerat att flytta till Mölltorp från Motala, där han bodde. Han skulle ha byggt en verkstad, eftersom han var snickare, men han kom inte, utan han blev kvar i Motala. Johannes verkade som söndagsskollärare i missionskyrkan i Mölltorp, där han även bad Paul spela, när han hälsade på.



Missionskyrkan i Mölltorp 2015 men med i princip samma utseende som på 1930-talet.

Johannes hade en katt vid namn Ernst, som barnbarnen minns liksom Kyrksjön, som låg alldeles intill. Ett minne, som Gunnar har, är att en liten segelbåt, som han hade, seglade iväg. Han blev ledsen och fadern Paul gick runt praktiskt taget hela sjön utan att finna båten. Vi minns också fotogenlampor, innan man fått installerat elektricitet, som man kunde bränna sig på, och kristallmottagare före de vanliga radioapparaterna.



Mölltorps kyrka byggdes troligen på 1200-talet. Säkerligen fanns en mindre kyrka före den nuvarande. Fönstren har förstörats på 1700-talet. Medeltida är endast det lilla tredelade fönstret över västra ingången. Takryttaren byggdes troligen på 1400-talet, Stigportarna är nyuppförda 1950 och 1952 – de gamla revs 1904. På kyrkogården finns Johannes Larssons familjegrav i området bakom kyrkan sett från huvudingången.



Altaret i Mölltorps kyrka.

Anna Beata avled 21.3.1932 i Mölltorp, 80 år gammal, i någon form av cancersjukdom. Hon träffade således aldrig sina barnbarn.

Johannes avled 9.1.1938 i Mölltorp, 81 år gammal, i komplikationer till prostataförstoring med urinvägsbesvär. Han hade under flera år gångsvårigheter till följd av höftartros (?) och använde käpp, se foton.



Frideborg, Mölltorp, troligen under slutet av 1920-talet eller början av 1930-talet.



Mary räfsar hö på Frideborg, sannolikt vid ungefär samma tidpunkt.

En dotter till halvbrodern Alexander kom till Johannes 1933 och senare även till Karl August som hushållerska och stannade till Johannes bortgång 1938. Vi minns henne som tant Rut, vars fullständiga namn var Rut Hedvig Nanna (även Maria nämnt) Karlsson och var född 6.8.1899 i Falköping med Alexander och Fredrika Wilhelmina Karlsson som föräldrar. Hon hade, sedan modern gått bort, bott som fosterbarn i Grimserud hos Johannes och Anna Beata från 1904 och flyttade troligen med till Motala. Hon bodde sedan åter i Falköping, flyttade till Motala igen, innan hon flyttade till Mölltorp 17.11.1933. Därefter flyttade hon till Rydegård, Hjo där hon dog den 30.5.1941. Hon förblev ogift.

Paul, Mary och Gunnar besökte tillsammans Mölltorp ett par gånger efter Johannes bortgång och gjorde bl. a en cykeltur under några dagar i trakterna kring Karlsborg, Mölltorp och sjön Viken i slutet av 1940-talet. Tillsammans med Hanna och Lennart gjorde de även en tur sommaren 1950 med sin motorbåt Argo från Lilla Edet genom Göra Älv och vidare över Vänern och genom västgötadelen av Göta Kanal med "strandhugg" såväl i Karlsborg som i Åviksstrand för att besöka Grimserud. Paul och Gunnar besökte Mölltorp och Karlsborg ganska regelbundet årligen under 1960- och 1970-talen, ibland med något eller några av Gunnars barn. Lennart och Kerstin gjorde också tillsammans med Gunnar och Agneta ett par dagars besök i dessa trakter våren 1993, innefattande även Skaga kapell nära sjön Unden. Slutligen var det en familjeutfärd till trakterna kring Mölltorp och Viken inklusive Sannum och Forsvik i maj 2008, se foton ovan. Gunnars besök har sedan fortsatt, oftast årligen, och ibland med något barn eller barnbarn, bl. a för att se till Johannes familjegrav och sätta blommor där.



Lennart och hans farfar vid Frideborg.



Gunnar och hans farfar vid Frideborg.



Frideborg vid släktens besök 2008



Hanna och Mary med Lennart och Gunnar i Mölltorp.

Johannes och Anna Beatas barn, barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarnsbarnbarn

Johannes och Anna Beata fick 3 barn:

Först föddes dottern *Hanni* (även betecknad som Anna) Elisabet den 6.5.1891 i Sundsöjan. Hon nöddöptes samma dag, vilket tyder på att hon var svag och dog efter 23 dagar den 29.5.1891. Hon ligger begravd i Udenäs.

Därefter föddes sonen *Johan Paul* (kallad Paul) den 4.6 1893 i Sundsöjan, Udenäs. Han blev uppmuntrad av bl. a sin folkskollärare att läsa vidare och kompletterade folkskolan så att han kom in vid Manliga Folkskoleseminariet i Göteborg 1912, där han utexaminerades 1916. Från sin tid vid seminariet, då han och senare Martin bodde inackorderade nära Linnéplatsen, har han berättat hur man tog med sig mat, som höll sig, från hemmet i Västergötland, bl. a lingonsylt i stor kruka.



Paul i "yngre" dagar

Han fick först lärartjänst med även organistuppdrag i en liten församling i Uppland. Han flyttade relativt snart till Nynäshamn och bodde först med andra ogifta lärarkollegor i en villa, sedan efter giftermålet i en villa på Mörbyvägen 38. Han blev kvar i Nynäshamn till 1943 med avbrott för vikariat som överlärare i

Grums under ett år 1939-1940. Från och med hösten 1943 hade han tjänst som överlärare i Lilla Edet fram till sin pensionering 1958. Därefter flyttade han till Göteborg, först i Västra Frölunda (Påskvägen 40), sedan till Norra Guldheden (Källsprångsgatan 3) som änkemän. Paul var genom hela livet intresserad av trädgårdsarbete.

Han gifte sig den 23.6.1923 i Ösmo kyrka med Syster Mary (kallad Mary) Holm, född den 18.3.1892 i Stockholm, som också var folkskollärare och tjänstgjorde innan hon gifte sig i Granvik norr om Karlsborg, därefter i på Värmdö och efter att hon gift sig periodvis i Nynäshamn, bl. a vid ett hem för tuberkulösa barn, i Grums vårterminen 1942, i Lilla Edet och i grannkommuner till Lilla Edet.



Bröllopskort från Marys och Pauls bröllop utanför villan på Ringvägen i Nynäshamn, där de bodde först.

Stående från vänster i nedersta raden: Sofias syster Augusta, Astrid och Harry (Marys svägerska och bror), Konrad och Sofia (Marys föräldrar), Mary och Paul, Marys syster Lilly, Pauls bror Martin, Elin och Valle (Marys syster och svåger), ?, ?, Signe och Albert Forsberg (goda vänner).

Raden ovanför: Marys bror Herman lutad mot trädet, ?, Bror och Edit (Marys bror och svägerska), Marys bror Jean, Konrads syster Elin, Konrads bror Oscar, Sofias bror Hjalmar.

Mary avled 68 år gammal den 2 .8 1960 i Västra Frölunda i sviterna efter en reumatisk hjärtinflammation i ungdomen med aortastenosis. Paul avled i följdtilstånd efter ett slaganfall den 8 .4.1988, nära 95 år gammal. Paret fick sonen Lars Gunnar (kallad Gunnar) född den 6.4.1933 i Nynäshamn, formellt dock enligt kyrkoboken i Stockholm på Pro Patrias förlossningshem.



Gunnar med sin pappa vid badet vid Ringvägen, Nynäshamn sommaren 1943.

Gunnar blev läkare, först inom klinisk fysiologi, sedan från 1970 inom rehabiliteringsmedicin, där han var professor 1973-1999 vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Han fick med sin dåvarande hustru Ulla (född Olsson) sönerna Lars (född 6.12.1960) med sina söner Victor (född 15.1.1992), Oscar (född 19.10.1993) och Lucas (född 7.1.1999), samt Hans med sina barn Arvid (född 23.8.2003) och Emelie (född 13.7.2006) samt dottern Anna (född 28.12.1967) gift Ekman med sina barn Ellinor (född 25.5.1993), Mattias (född 13.4.1995, dock hastigt avliden dagen därpå), Simon (född 14.5.1996), Johan (född 16.6.1997) och Laura (född 13.9.2002). Gunnar gifte efter skilsmässa 1981 om sig 1985 med Agneta, född Holström, (född 31.8.1942).

Johannes och Beatas andra son *Karl Martin* (kallad Martin) föddes den 26.7.1895 i Grimserud, Udenäs. Även han uppmuntrades att läsa vidare och gick på Manliga Folkskoleseminariet i Göteborg 1915-1919. Han var en kort tid folkskollärare i Smedjebacken, men fick därefter tjänst vid Midsommarkransens skola i Stockholm och blev c:a 1956 rektor vid Hägerstensåsens folkskola i Stockholm, där han tjänstgjorde till sin pensionering 1961. Han bosatte sig med sin familj i villa på Övre Bergsvägen 4 (Lejongapet 6) endast ett par hundra

meter från Midsommarkransen skola. Efter pensionering började han skriva på en lärobok i matematik. Emellertid ändrades läroplanen och boken kom aldrig ut.



Martin i "yngre" dagar

Martin gifte sig den 23.4.1924 i Johannes församling, Stockholm med Hanna Davida Lagerholm född den 25.6.1895 i Eskilstuna, där hon bara bodde under kort tid. Därefter flyttade hennes familj tillbaka till Stockholm. Hon blev också folkskollärare och tjänstgjorde i Midsommarkransens skola. Hon avled den 8.6.1974 i Hägersten. Martin bodde kvar i sitt hus som änkeman och avled den 19.5.1981 vid 86 års ålder i följdttillstånd efter slaganfall. Paret fick sonen Lennart född den 2.7.1933 i Hägersten på Pro Patrias förlossningshem. Han blev läkare och tjänstgjorde vid Neurologiska kliniken vid Karolinska sjukhuset, där han blev docent och sedan även klinikchef. Lennart har med sin hustru Kerstin, född Ström (född 27.1.1933) dottern Carin (född 22.7.1971) gift von Grothusen, som fått barnen Carl (född 22.2.2006) och Sara (född 18.11.2008).



Hanna och Martin, bröllopskort 1924.



Lennart vid 4-5 års ålder.

Johannes föräldrar, tidigare generationer och släkttavlor

Johannes *far* (Paul och Martins farfar) *Lars Jakobson* föddes den 10.10.1794 på torpet Mases i Udenäs, blev bonde och dog den 14.4.1859 i Fredsberga. Sannum, Udenäs. Johannes *mor* (Paul och Martins farmor), *Brita Maria (Maja) Andersdotter*, föddes den 16.4.1824 på torpet Stora Kalvö, Udenäs och var således betydligt yngre. Hon dog den 21.5.1901 på Sundsöjan, Udenäs. Paret fick bara en son, Johannes vår farfar.



Vad som finns kvar (spismur och källargrop) efter torpet Stora Kalvöjan, under Sannum, där Britta Maria (Maja) Andersdotter föddes och även hennes far Anders Eriksson föddes och bodde hela sitt liv (1799-1850) och hans hustru Greta Olofsdotter från deras giftemål till sin död 1867. Anders Erikssons far Erik Eriksson bodde även med sin hustru Bolla Håkansdotter på Stora Kalvsöjan från 1792 till sin död.

Änkan Brita Maria (Maja) gifte sedan om sig den 26.5.1860 med Karl Karlsson född den 17. 8.1828 i Sörfalla, Udenäs, död den 18.2.1908 på Sundsöjan, Udenäs (där han då betecknades som inhysehjon). Han hade före giftermålet varit dräng på olika gårdar och bott i Granvik, varifrån han flyttade 1856 till Lilla Perstorp, Udenäs, 1858 till Sörfalla, Udenäs, 1859 till Fredsberga, Sannum och betecknades 1890 som jordarbetare i Sannum. Paret fick fyra barn, som således är Johannes halvsyskon.

Släkttavlor

Vår farfars far Lars Jakobsson 1794 – 1859.

<p>Lars Jakobsson. Född 10 okt 1794 i Mases, Udenäs (R). Död 14 apr 1859 i Fredsberga, Sannum, Udenäs (R).</p>	<p>f Jakob Larsson. Född 16 jun 1761 i Humsbölet, Udenäs (R). Död 22 jun 1828 i Mases, Udenäs (R). Bonde i Mases, Sannum.</p>	<p>ff Lars Jakobsson. Född 29 sep 1718 i Humsbölet, Udenäs (R). Död 1806 i Humsbölet, Udenäs (R). Bonde i Humsbölet.</p>	<p>fff Jakob Ingemarsson. Död 11 jul 1720 i Humsbölet, Udenäs (R).</p>	
		<p>fm Karin Månsdotter. Född 6 jul 1715 i Backen, Udenäs (R). Död 12 nov 1774 i Humsbölet, Udenäs (R).</p>	<p>ffm Marit Andersdotter. Född beräknat 1682. Död 2 mar 1735 i Humsbölet, Udenäs (R).</p>	
	<p>m Katarina Andersdotter. Född 1 mar 1769 i Kalvöjan, Udenäs (R). Död 30 apr 1829 i Mases, Udenäs (R).</p>	<p>mff Anders Danielsson. Född 1730 i Mases, Udenäs (R). Torpare i Kalvöjan.</p>	<p>fmf Måns Jonsson. Född beräknat 1673. Död 13 maj 1751 i Backen, Udenäs (R). Dräng från Gråberga enligt vigdeboken, bonde i Backen.</p>	<p>fmm Sigrid Eriksson. Född 1688 i Näs, Udenäs (R). Död 15 okt 1776 i Rågstad, Udenäs (R). Piga.</p>
		<p>mm Margareta Bengtsdotter. Född beräknat 1746. Död 15 aug 1773 i Mases, Udenäs (R).</p>	<p>mfm Ingeborg Eriksson. Född beräknat 1694. Död 21 mar 1768 i Kalvöjan, Udenäs (R).</p>	<p>mmf Bengt Stensson. Född 28 maj 1719 i Stora Berget, Udenäs (R). Död 10 nov 1753 i Udda, Udenäs (R). Bonde i Flugebyn.</p>

Vår farfars mor Brita Maria (Maja) Andersdotter 1824 – 1901.

<p>Britta Maria (Maja) Andersdotter. Född 26 jun 1824 i Stora Kalvöjan, Udenäs (R).</p>	<p>f Anders Eriksson. Född 12 apr 1799 i Stora Kalvöjan, Sannum, Udenäs (R). Död 27 dec 1850 i Stora Kalvöjan, Sannum, Udenäs (R). Torpare i Stora Kalvöjan, Sannum.</p>	<p>ff Erik Eriksson. Född 1762 i Haina (R). Död 31 okt 1829 i Stora Kalvöjan, Sannum, Udenäs (R).</p>	<p>fff Erik Eriksson.</p>	
		<p>fm Bolla Håkansson. Född 21 okt 1768 i Filipstorp, Udenäs (R). Död 23 nov 1832 i Stora Kalvöjan, Sannum, Udenäs (R).</p>	<p>ffm Stina Andersdotter.</p>	
	<p>m Greta Olofsdotter. Född 8 jun 1799 i Torsrud, Udenäs (R).</p>	<p>mff Olof Jansson. Född 20 apr 1746 i Torsrud, Udenäs (R). Död 1808. Torpare.</p>	<p>fmf Håkan Andersson. Torpare i Filipstorp.</p>	<p>fmm Margareta Arvidsdotter.</p>
		<p>mm Stina Arvidsdotter. Född 6 mar 1759 i Selsendy, Udenäs (R). Död 20 jan 1827 i Skrikås Lummedal?, Udenäs (R).</p>	<p>mfm Britta Svensdotter. Född 13 sep 1718 i Arnäs, Udenäs (R). Död 13 sep 1793 i Torsrud, Udenäs (R).</p>	<p>mff Johan (Jan) Haraldsson. Född 24 dec 1719 i Torsrud, Udenäs (R). Död 8 aug 1786 i Torsrud, Udenäs (R). Bonde i Torsrud.</p>

Johannes halvsyskon och deras barn (Pauls och Martins halvkusiner)

Anna Lovisa Karlsdotter (gift Larsson)

Hon föddes den 6.9.1860 i Fredsberga, Sannum, Udenäs, död den 12.2.1916 i Fånöö, Lot, Uppsala län.

Hon fick barnen:

Ebba Maria född 1890.

Per Alexander Larsson född 13(?). 5. 1884 i Boo, Uppsala län, död 13.6.1981 i Grillby. 1976 kyrkobokförd i Villberga, Uppsala län. Änkling 21.1.1980.

Anna Elisabet född 1896.

Brita Eleonora född 1898

Knut Valentin Larsson född 24.11.1899 i Lot, Uppsala län, död 7.6.1987 i Höör, Skåne. Gift.

Dessutom finns i kyrkoboken antecknad Karl Gustaf Emanuel (efternamn?) född 1892 i Stockholm som boende hos Anna Lovisa.

Karl August Karlsson

Han föddes den 15.7.1862 i Fredsberga, Udenäs, död den 27.1.1942 i Alvik, Krokstorp, Mölltorp. Han var först torpare i Fredsberga, sedan 1890 antecknad som gårdsförvaltare (rättare), Krokstorp 1:32 (???) i Sannum och flyttade 1892 till Mölltorp. Han försörjde sig troligen sedan som snickare. Han var gift med Johanna Johansdotter född 30.7.1865, död den 31.10.(?)1938.

Deras barn:

Nils Mauritz Karlson född 24.9.1890 i Udenäs, Skaraborgs län, död 19.7.1954 i Krokstorp 1:212, Mölltorp, Skaraborgs län. Änkling 9.1.1932.

Karl Johan Karlsson född 13.3.1892 i Mölltorp, död den 29.4.1976 i Skövde.

Erik Robert Karlsson född 18.8.1894 i Mölltorp, Skaraborgs län, död 7.8.1962 i Krokstorp 132, Mölltorp. Ogift.

Anna Amalia född 22.2 eller 11.9.(?)1897.

Ida Kristina Karlsdotter (gift Rolander eller Rållander)

Hon föddes den 14.2.1865 i Fredsberga, var därefter boende i Mölltorp, död den 17.5.1933 i Svanhult, Skeppshult, Udenäs. Hon var gift med Karl Johan Rolander (även Rållander) född 25.6.1870 i Långvik, Hammar, där dennes mor bodde tillfälligt i samband med den utomäktenskapliga födseln (fader Frans Oskar Stråle af Sjöared, född 12.12.1846 i Fräckestad, Udenäs, död 1933 i Fräckestad, Udenäs, och som är Vasaättling), adopterades av änkemannen och skraddaren Rolander, med vilken hans mor gifte sig, uppväxt i Roll i Udenäs (därav namnet), död den 7.6.1949 i Udenäs. Skraddare, handlare, hemmansägare.

Deras barn:

Johan Kornelius Rolander född 16.6.1892 i Udenäs, död 29.6.1977 i Ödeshög, Östergötlands län. Flyttade 29.5.1897 från Mölltorp till Åstorp, Svanhult, Udenäs, den 31.8.1915 till Karlsborg, den 16.11.1916 till Svanhult, den 20.4.1918 till Upphärad (Älvsborgs län) och slutligen till Ödeshög. Gift med Valborg Rolander, hårfrisörska med sonen Karl-Erik Rolander. Handelsresande, handelsbiträde.

Anni Regina Rolander född 7.9.1893 i Mölltorp, död 28.9.1905 i Åstorp, Svanhult, Udenäs.

Karl Emil Rolander född 23.5.1895, i Mölltorp, Skaraborgs län, död 6.1.1972 i Örgryte församling, Göteborg (Förtroligheten 47). Flyttade 29.5.1897 till Åstorp, Svanhult, den 12.1.1915 till Karlsborg, den 10.4.1917 från Gryt (D) till Svanhult, den 8.10.1917 till Södertälje, 1918 till Svanhult, den 8.12.1919 till Karlsborg. Arbetade då på Palmqvistens affär i Karlsborg, flyttade sedan till Göteborg. Affärsman, direktör, senare arbete på juridisk byrå i Göteborg. Gift med Mai-Britt Rolander och fick söner, som är tandläkare respektive stiftsadjunkt.

Ejne Valentin (Einar) Rolander född 5.2.1897 i Mölltorp, död 20.9.1962 i Svanhult 1:6, Udenäs. Flyttade den 29.5.1897 till Åstorp, Svanhult, den 30.7.1917 till Mölltorp, den 21.11.1919 till Svanhult och 1937 från Affären i Svanhult till Einars, Svanhult. Gift 27.2.1937 med Karin Elisabet Boström, född den 7.10.1899 i Kumla, död den 24.11.1987 i Unnebo servicehus, Udenäs. Chaufför och handelsbiträde i Svanhult, jordbruksarbetare i Svanhult.

Hugo Alexander Rolander född 6.5.1899 i Udenäs, död 1.2.1985 i Ytterby, Kungälv, Göteborg och Bohus län. Flyttade 30.11.1917 från Svanhult till Karlslund, Udenäs. Gift med Ingrid Rolander och fick barnen Hans Rolander och Ulla Rolander. Änkling 17.8.1980. Affärsbiträde i Svanhult, affärsman i Göteborgstrakten.

Signe Ingegerd Rolander född den 18.10.1901 i Åstorp, Svanhult, Udenäs, död den 17.10.1985 i Floby. Handelsbiträde i Handelsfilialen, Granvik, Udenäs.

Hanna Kristina Rolander, gift Lindberg, född den 5.1.1905 i Åstorp, Svanhult, Udenäs, död den 6.7.1982 på Hässlebergsgatan 21, Floby.

Nils Evert (Nisse) Rolander född den 26.6.1906 i Åstorp, Svanhult, Udenäs, död den 4.5.1978 i Göteborg. Affärsman, handelsföreståndare i Handelsfilialen, Granvik, Udenäs.

Anna Rolander född den 22.1.1911 i Åstorp, Svanhult, Udenäs, död den 21.5.1941 i Svanhult, Udenäs.

Alexander Karlsson

Han föddes den 15.10.1867 i Fredsberga, Udenäs, död den 2.7.1935 i Motala (Motala Aspegård). Han var snickare först i Falköping, då boende på Järnvägsgatan 11, där dottern Rut föddes, och var då gift med Alma Karlsson född den 19.3.1872. Han flyttade till Villberga, Uppsala län, där hustrun troligen avled (oklart när, kan inte återfinnas i förteckning tillgänglig över döda) och i samband därmed bodde dottern Rut hos sin farbror Johannes och faster Anna Beata i Grimserud 1904 - 1907. Han flyttade sedan till Motala landsförsamling (Motala Aspegård, Floralund litt C8), oklart exakt när. Omgift den 21.6.1913 med Kristina Johanna Mörk (?) född den 23.4.1874, död den 23.4.1974 i Herrljunga. Paret fick dottern Brita Johanna Elisabet född den 5.6.1914.

Dennes barn:

Rut Hedvig Maria (finns även antecknad som Nanna i stället för Maria) Karlsson född den 6.8.1899 i Falköping, död den 30.5.1941 i Rydegård, Hjo. Hon bodde 1904-1907 som fosterbarn på Källebacken, Grimserud, kom då från Falköping och flyttade därefter med till Motala. Hon bodde sedan åter i Falköping och flyttade till Motala 1929 och hade anställningar som piga och förblev ogift. Hon skötte 1933 -1938 om Johannes i Mölltorp och troligen även Karl August, då även han blev änklings. Hon flyttade 1939 till Hjo, där hon avled 30.5.1941.

I Alexanders andra äktenskap föddes Brita Johanna Elisabet den 5.6.1914 i Motala landsförsamling, utflyttad till Ronneby (?) den 7.7.????

Om det fanns ytterligare barn är oklart, men inga anteckningar om detta har påträffats.

Anna Beatas föräldrar, tidigare generationer och släkttavlor

Anna Beatas far var *Johannes Magnusson* född 12.3.1816 i Sjötorp, Udenäs, som var torp under Granvik, och blev föräldralös vid 13 års ålder, se nedan. Han var båtskeppare och drunknade i Vättern 11 (eller 4).11.1850. Han bodde då ????

Anna Beatas mor var *Maja Stina Petersdotter* (även Pettersdotter eller Persdotter) född 5.1.1819 i Humsbölet, Udenäs, död 15.1.1915 (vid 96 års ålder) i Kyrkefalla. Paret fick fyra barn, varav Anna Beata föddes den 12.6.1851 i Flyet, Humsbölet Udenäs.



Vad som är kvar av torpet Flyet i Humsbölet. Det ligger väldigt avsides i skogen och revs 1926, då den siste innehavaren flyttade till Forsvik.

Martin har berättat att hans mormor Maja Stina på äldre dagar (troligen vid 70 års ålder) på egen hand tog tåget till Stockholm för att genomgå en mag- (buk-) operation på Serafimerlasarettet. Vi har tyvärr inte ytterligare information om detta, men noterar att vid den tiden var det ett ovanligt och självständigt handlande.

Maja Stina flyttade vid 88 års ålder med sin dotters (Anna Beata) familj, när den flyttade till gården Björka övergård i Motala landsförsamling (14.12 1908), och sedan vidare med dem till gården i Lilla Tolsby, Kyrkefalla, där hon avled den 25.1.1915 vid 96 års ålder.

Anna Beatas *farföräldrar* var *Magnus Magnusson* (även kallad Månsson) född 15.1.1780 i Hulan, Udenäs, båtkarl Sjötorp, drunknad som båtskeppare på Vättern 1824 (antecknad som avliden 6.4.1825 – dödförklarad då?) samt *Kajsa (eller Cajsa) Magnusdotter* född 6.6.1781 i Skagabygget, Udenäs, död den 21.10.1829 i Sjötorp. Paret gifte sig den 18.2.1808.

Farfaderns föräldrar var *Måns Nilsson* född 1729 och *Margareta Börjesdotter* född den 25.1.1736 i Hulan.

Farmoderns föräldrar var *Magnus Andersson* född 1754 i Kalvöjan, död 12.3.1811 i Udda (bott Skagabygget, Sjötorp ??) och *Maria eller Margareta Olofsdotter* född 17.6.1755 i Udda, död 31.3.1826 i Udda.

Anna Beatas *morföräldrar* var *Peter (eller Petter) Karlsson* född 15.12.1794 i Truvan, Torp under Edet, död ?? samt *Maja Greta Nilsson* född 2.4.1800 i Granvik, död ?. Paret gifte sig 28.12.1818.

Morfaderns föräldrar var *Karl Persson* född 10.2.1764 i Truvan, död 7.12.1811 i Selsendy, Udenäs och *Stina Jakobsdotter* född 10.6.1772 i Brännhult, död 10.1.1795 (tydligt död kort tid efter sonen Petters födelse 15.12.1794) i Truvan, Udenäs.

Karl Perssons föräldrar var Per Olofsson född 19.11.1722 i Överby, Udenäs, död 2.5.1803 i Rågstad, Udenäs och *Lisken Månsdotter* född 20.9.1729 i Backen, Udenäs, död 3.5.1803 i Rågstad, Udenäs.

Stina Jakobsdotters föräldrar var *Jakob Jansson* född 23.9.1748 i Hovets kvarn, Hovet, Udenäs (Bonde, åtminstone från 1763 till 1772 i Brännhult, Udenäs. mjölnare i Edet) samt *Katarina Andersdotter* född 1739 i Gersebacken??.

Mormoderns föräldrar var *Nils Arvidsson* född 14.4.1760 i Humsbölet, Udenäs, död den 5.2.1844 i Humsbölet, Udenäs och *Maria Persdotter* född den 13.2.1765 i Beateberg, död den 21.1.1834 i Humsbölet, Udenäs.

Nils Arvidssons föräldrar var *Arvid Andersson* född troligen 1716, död 4.7.1798 i Humsbölet (bonde) samt *Kerstin Andersdotter* född troligen 16.3.1726, död 16.7.1806 i Humsbölet, Udenäs.

Vår farmors mor Maja Stina Petterdotter 1819-1915 (för detaljer se texten)

Maja Stina Petterdotter Född 5 jan 1819 Död 15 jan 1915	Petter (eller Peter) Karlsson Född 15 dec 1794 Dödsdatum okänt	Karl Persson Född 10 febr 1764 Död 7 dec 1811	Per Olofsson Född 19 nov 1722 Död 2 maj 1803
			Lisken Månsdotter Född 20 sept 1729 Död 3 maj 1803
		Stina Jakobsdotter Född 10 juni 1772 Död 10 jan 1795	Jakob Jansson Född 23 sept 1748 Dödsdatum okänt
			Katarina Andersdotter Född 1739 Dödsdatum okänt
	Maja Greta Nilsdotter Född 2 april (?) 1800 Dödsdatum okänt	Nils Arvidsson Född 14 april 1760 Död 5 febr 1844	Arvid Andersson Född 1716 (?) Död 4 juli 1798
			Kerstin Andersdotter Född 16 mars 1726 Död 16 juli 1806
	Maria Persdotter Född 13 febr 1765 Död 21 jan 1834		

Vår farmors far Johannes Magnusson 1816-1850 (för detaljer se texten)

Johannes Magnusson Född 12 mars 1816 Död 11 nov 1850 (drunknad)	Magnus Magnusson Född 15 jan 1780 Dödförklarad 6 april 1825 (drunknad redan 1824)	Måns Nilson Född 1729 Dödsdatum okänt
		Margareta Börjesdotter Född 25 jan 1736 Dödsdatum okänt
	Kajsa Magnusdotter Född 6 juni 1781 Död 21 okt 1829	Magnus Andersson Född 1754 Död 12 mars 1811
		Maria (eller Marg areta) Olofsdotter Född 2 april 1755 Död 31 mars 1826



Gamla bostadshuset Humsbölet. Foto 2008.

Siv och Nisse Johansson bor nu enligt uppgift på Humsbölet. På den andra gården bor en ensam man, som föder upp travhästar.

Anna Beatas syskon och deras barn (Pauls och Martins kusiner)

Anna Beatas syskon:

August Johansson

Lantbrukare., född 19.8.1844 i Bölet, Udenäs, Västergötland, död 17.9.1924 Nolgården, Igelstad, Udenäs, Västergötland, äktenskap med *Johanna Andersdotter*, född 14.12.1835 i Hästhagen, Udenäs, Västergötland, död 19.2.1909 i Tingsjötorpet u. Pukerud, Udenäs, Västergötland .

Deras barn:

Johanna Amalia Augustdotter, född 9.4.1867 i Humsbölet, Udenäs, Västergötland, död 15.1.1936 i Havstena, Gammalstorp, Skövde, Västergötland.

Johan Augustsson, född 14.1.1869 i Humsbölet, Udenäs, Västergötland, död 17.9.1946 i Igelstad 1:9, Udenäs, Västergötland.

Cecilia Augustsson, född 24.11.1872 i Humsbölet, Udenäs, Västergötland, död 20.12.1947 i Kv. Bagaren 5, Karlsborg, Västergötland.

Laurits William Augustsson, född 22.1.1875 i Humsbölet, Udenäs, Västergötland, emigrerade till USA 1903, antog namnet Lawrence Williams, plåtslagare, boilermaker, död 27.12.1933 i Grand Rapids, Michigan, USA.

Albert Augustsson Florén, född 2. 4. 1877 i Humsbölet, Udenäs, Västergötland, död 10.12.1948 på Stadsv. 16-18, Örebro, Närke.

Peter Johansson Lindstrand

Torpare, Arbetare, Fattighjon, Jordbruksarbetare, född 20.9.1846 i Frestaretorp, Udenäs, Västergötland, bosatt 20.9.1846 Frestaretorp, Udenäs, Västergötland, bosatt ? 10.1846 i Täppan, Udenäs, Västergötland, bosatt 1848 Flyet, Humsbölet, Udenäs, Västergötland, död 2.9.1913 i Flyet, Humsbölet, Udenäs, äktenskap med *Hedvig Pettersdotter*, född 12.3.1858 i Ösjö, Tived, Västergötland, död 21.6.1940 i Forsvik, Udenäs, Västergötland.

Deras barn:

Karl Leonard Ferdinand Törnblom Lindstrand, född 3.4.1883 i Lillängen, Friskelstorp, Udenäs, Västergötland, död 14.4.1964 i Vancouver, British Columbia, Kanada.

Johan Arvid Lindstrand, född 7.5.1886 i Lillängen, Friskelstorp, Udenäs, Västergötland, död 22.10.1946 i Hovid, Alnö, Medelpad.

(Johan Arvid Lindstrands dotter är

Telma Edla Linnea Lindstrand, damfrisörska född 28.8.1925, död 8.11.2013; Hennes son är Lars Krister Rundqvist, f d officer, ekonomiansvarig, född 15.4.1949, Hovid, Alnö, Medelpad, bosatt 20.6.1981 på Lillbergsvägen 61, 82023 Bergvik (kontakt med vederbörande via mail krister.rundqvist@soderhamn.com).

Sanfrid Julius Lindstrand, född 3.2.1889 i Humsbölet, Udenäs, Västergötland, död 10.12.1967 i Matfors, Tuna, Medelpad.

Martin Severin Lindstrand. född 27.11.1890 i Flyet u. Humsbölet, Udenäs, Västergötland, död 31.3.1967 i Kortedala, Göteborg, Västergötland.

Algot Victorin Lindstrand, född 3.6.1893 i Flyet u. Humsbölet, Udenäs, Västergötland, död 6.9.1968 i Västra Frölunda, Älvsborg, Västergötland.

Olga Emilia Lindstrand, född 20.11.1895 i Humsbölet, Udenäs, Västergötland, död 27.10.1947 i Ramundeboda, Närke.

Bertil Vallentin Lindstrand, född 2.4.1898 i Flyet u. Humsbölet, Udenäs, Västergötland, död 27.11.1974 i Töreboda, Västergötland.

Elna Davida Lindstrand. född 1.4.1900 i Flyet u. Humsbölet, Udenäs, Västergötland, död 14.12.1912 i Flyet u. Humsbölet, Udenäs, Västergötland.

Maja Kajsa Johansdotter, född 15.1.1849 i Flyet, Humsbölet, Udenäs, Västergötland, död 22.10.1854 i Flyet, Humsbölet, Udenäs, Västergötland.



Lennart och Gunnar vid Johannes Larsson familjegrav i Mölltorp maj 2008.